



Kees Klinkenberg → Zwarte Kees

Kees, geboren in De Zilk, dankte zijn bijnaam aan zijn zeer zwarte haardos. Die erfde hij van zijn vader. Kees stroopte jarenlang, was al zijn tanden en kiezen kwijt, maar nam nooit een kunstgebit. Kees kocht een aap van de krakers van Nirwana in het Langeveld en reed met die aap op de passagiersstoel van zijn Chevrolet door De Zilk en Noordwijkerhout.