



Wust Heemskerk → Wust de Bok

Wust Heemskerk woonde in de witte lage huisjes net voorbij de Pilarenlaan in de Kerkstraat. Daar had hij een kolenhandel en in de zomer had hij een scheepsreparatie bedrijfje aan de overkant van de Leidsevaart. Daar had hij een bok voor nodig om de boten op te zetten, want een dok had hij niet. Dus kreeg Wust de bijnaam WUST DE BOK. Vader dus van restaurant Le Bock wat gevestigd was aan de Zeestraat.