



De naam stekkie is de bijnaam die verkregen is door de zonen van Bert Augustinus. Hij was de vader van o.a. Lou, Albert, Henk, Ton, Jos, Theo. Bert was groenteboer samen met zijn vrouw Co Heemskerk. Zij hadden een groentebedrijf aan de Havenstraat.

Dit is het verhaal dat ons altijd door de familie verteld is: Opa legde de appels met een plekkie, ook wel stekkie genoemd, apart waarschijnlijk om appelmoes van te maken. De zonen namen die appels wel mee naar school om ze voor een prikkie te verkopen. De kinderen op school riepen dan natuurlijk naar de andere van Augustinus "heb je nog een stekkie"?

En zo werden de jongens Augustinus de stekkie genoemd. Later werd de hele Augustinus-tak een "stekkie". Ik ben een kleinkind van Bert Augustinus en één van de vele. Als iemand in dorp de bekende vraag stelt "van wie ben jij er een" en ik zeg van Ton Augustinus, krijg ik altijd als antwoord "Ooo, n stekkie dus!".