



Arie Brama → Godvergeme

Arie Brama woonde voorin de Zeestraat. Ze kregen een aantal kinderen die helaas dood geboren zijn. Het is eigenlijk wel logisch dat hij wat korzelig en vaak wat kortaf deed en bij alles wat even niet lukte zei hij :GODVERGEME.