



## **Fok Vink → Fokkie Hopeloos**

Fok Vink had een Manufacturenwinkel voorin de Zeestraat. In de oorlog en kort daarna was er weinig tot niets. Toch kon je bij Fok nog wel het een en ander bestellen. Voorraden waren er toen zo goed als niet en ook fabrikanten en groothandelaren leverden slecht. Het kon dus weken duren voor het bestelde er was. Ik kan er ook niets aan doen, zei Fok als je om je bestelling kwam vragen. Het is “hopeloos” mevrouw, kreeg je meestal te horen. Van daar Fokkie Hopeloos