



Jan Zwaan → De Lijkenpikker

Jan Zwaan had een nu nog bestaande fietsenwinkel op de hoek van de Dorpstraat en de Kortenbachstraat. Zeker in die tijd kocht niemand elk jaar een fiets en dus had Jan er een bijbaantje bij als begrafenis ondernemer.

Dus als het je tijd was, kwam Jan je wel “oppikken”. DE LIJKENPIKKER dus.