

**Dirk Duivenvoorde → Dirk de Duitser**

Dirk Duivenvoorde was het een beetje zat in Nederland dus verhuisde hij naar Duitsland. Maar dat werd ook niks en kwam hij na enkele weken weer terug naar Nederland. Heel verwonderlijk dat hij toen zogenaamd geen Nederlands meer kon spreken. Voortaan heette hij dus Dirk de Duitser en ook zijn zoon Jan heette dus zo en ook zijn kleinkinderen heette nog steeds zo.

Rechts op de foto Dirk de Duitser in het midden zijn zoon Jaap de Duitser - de vader van het huidige melkmuseum in de Kerkstraat.

