



Ben van der Hoorn → Ben Reut

Ben van de Hoorn had een winkel in de Havendwarsstraat. Waar nu het marktplein is. Hij verkocht potten en pannen en allerlei andere snuisterijen en rommeltjes oftewel allerlei reut.

Eigenlijk was hij de echte voorloper van de Hema, die BEN REUT.

Nog een bijzonderheidje van Ben, hij was de eerste Prins Carnaval in Noordwijkerhout. Dan zou je zeggen Prins Reut, maar dat heeft hij toch maar niet gebruikt. Hij vernoemde zich naar zijn voornaam Prins Bernardo.