



Arie de Winter → Pisang

Arie de Winter woonde in de Nieuwe Duinstraat, in het slop naast zijn huis parkeerde hij zijn bakfiets waarmee hij groente en fruit mee uitventen. Eén soort van zijn fruit is uitgekozen om hem zijn bijnaam te geven n.l. de banaan, maar dan op z'n Indisch PISANG.

Zoon Kees heeft dat meegenomen naar het winkeltje dat hij gevestigd heeft in de Kerkstraat. Later is het winkeltje weer overgenomen door Cees en Bep v.d. Valk. Maar deze kreeg natuurlijk niet de naam Pisang mee, het winkeltje is nu afgebroken.

Op dezelfde plek staat nu Kerkstraat 25 en 27. In tegenstelling tot vele bijnamen was daarmee ook de naam PISANG verdwenen.