



Arie van Eeden → Arie de Kraai

Zo'n 150 jaar geleden had Noordwijkerhout toen ongeveer 600 inwoners. Daaraan kunt u zien dat bijnamen geven niet altijd de reden was omdat men elkaar niet meer uit elkaar kon houden, maar gewoon om het bijnamen geven zelf. Vandaar dat bijnamen geven en gebruiken zo goed als niet meer aan de orde is met 17000 inwoners vandaag ten dag. We kennen elkaar vaak toch niet meer.

Maar goed zo'n 150 jaar geleden zakte Arie van Eeden in de Schippersvaart door het ijs. De Schippersvaart werd toen nog echt door schippers gebruikt. De vriendjes die hem weer aan de kant trokken zeiden tegen hem "Je had een KRAAI moeten wezen" En dat is hij dus zijn hele leven gebleven ARIE DE KRAAI. Tot zijn achter-achter kleinkinderen aan toe.