



Ant v.d. Berg → Ant Hol

Ant Hol was de stiefdochter van bakker v.d. Berg die gevestigd was op Havenstraat 30. Bakker v.d. Berg was een zogenaamde Koude bakker, een bakker die niet zelf bakte. Hij betrok zijn brood van de Leidse Broodfabriek en elke morgen werd het brood per trein aangevoerd aan station Piet Gijs. De treinen stopten daar nog die tijd en van haar stiefvader moest Ant het brood daar halen. Om het brood zo vers mogelijk en nog een beetje warm in de winkel te krijgen zei hij dat ze moest hollen. Vandaar de bijnaam ANT HOL, later heeft ze de winkel van haar stiefvader overgenomen.

Ze verkocht er alleen snoep, maar ze bleef toch de dochter van de bakker die inwoonde, ze werd ook wel ANT DE BAKKER genoemd. Ze was getrouwd met de Oetelaar, die ook bij deze stiefouders inwoonde en werd ze ook wel eens DE OETELAAR genoemd. Ant had dus eigenlijk 3 bijnamen.