



# NOVATO NIEUWSBRIEF

September 2023

Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen.

## Comité Monumentendag Noordwijkerhout en de Zilk

Op zaterdag 9 september wordt de jaarlijkse Open Monumentendag in Noordwijkerhout en de Zilk gehouden. Dit jaar zijn er twee fietstochten langs monumenten in Noordwijkerhout te maken. Deze staan in het boekje wat die dag verkrijgbaar is bij NoVaTo, het VVV en te bezoeken locaties. Lees alles op de website [openmonumentendag.nl](http://openmonumentendag.nl).

Het comité zoekt nog vrijwilligers, dus heeft u hier en daar een uurtje over, dan horen wij het graag!



## Cultuurmarkten Noordwijk en Noordwijkerhout



NoVaTo presenteert zichzelf op de cultuurmarkten die op 16 september op het Jeroensplein in Noordwijk en op 23 september rond de Witte Kerk in Noordwijkerhout van 13:00 tot 17:00 uur gehouden worden. Komt u ook kijken?

## Lezing: 'Wil de echte Noordwijkerhouter opstaan?'

De meeste mensen zullen ontdekken dat hun grootvader of overgrootvader ergens anders vandaan kwam. Maar wie zijn dan de échte Noordwijkerhouters? Charles Horsthuis, vrijwilliger bij de stichting Noordwijkerhout van Toen, vertelt u er op maandag 25 september alles over.

Locatie: Zeestraat 3A. Tijd: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Wilt u zeker zijn van een plaats, haal dan alvast een kaartje. Per donateur mogen twee kaartjes gekocht worden voor € 2,- per persoon. De prijs voor niet-donateurs is € 5,- per persoon. Kunt u vooraf geen kaartje halen, dan mag u mailen naar [info@noordwijkerhoutvantoen.nl](mailto:info@noordwijkerhoutvantoen.nl).

Op de agenda staan nog de volgende lezingen:

Dinsdag 17-10-2023: 'Rijnland in de donkere eeuwen' door Freek Lugt

Maandag 27-11-2023: 'De geschiedenis van St. Bavo' door Abe Bader

Hiervoor zijn al kaartjes verkrijgbaar in de Zeestraat.

## Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis

Na het grote succes van vorig jaar vindt dit jaar de tweede editie van 'de Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis' plaats: op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 oktober in de Witte Kerk. Het thema dit jaar is het gebied rondom de Witte Kerk. De verre en nabije geschiedenis van dit stukje dorp wordt getoond door middel van foto's, voorwerpen en verhalen. Iedereen kan elkaar deze dagen ontmoeten en herinneringen ophalen in het hart van ons dorp: de Witte Kerk. Vrijdagavond is de kerk open van 19:00-21:00 uur en zaterdag van 10:30-16:00 uur. De toegang is gratis, maar een kleine contributie aan de kerk is altijd welkom.

