



NOVATO NIEUWSBRIEF

2022-9 november 2022

Beste donateur,

Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand november.



Lezing: 'De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur' - 29 november

Marca Bultink geeft op dinsdagavond 29 november een lezing bij NoVaTo over de bloembollencultuur. Bijna twee eeuwen bloembollencultuur hebben in de Duin- en Bollenstreek hun sporen nagelaten. Ondernemende families veranderden duinen en bossen in een bloeiend cultuurlandschap. Zij gaven het landschap zowel een economische als toeristische functie. Bloembollenkwekers en -handelaren bouwden bollenschuren en exportbedrijven, maar ook villa's en woonhuizen voor zichzelf en voor hun personeel. Ook veilingen, de tuinbouwschool en landschuurtjes behoren tot het bollenerfgoed, dat zo karakteristiek is voor de Bollenstreek. Er is beperkt plaats; vol is vol. Locatie: Zeestraat 3A. Tijd: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Toegang: gratis voor donateurs; niet-donateurs € 2,-.

Oproep bijnamen Noordwijkerhout – 'Van wie ben jij er een?'

Zaterdag 15 oktober 2022 organiseerde NoVaTo in samenwerking met de Vrienden van de Witte Kerk de eerste Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis onder de titel 'Van wie ben jij er een?'. Het was een groot succes! Ruim 300 mensen hebben de kerk bezocht. Een van de onderdelen was een tentoonstelling van bijnamen in Noordwijkerhout. Aangezien de herkomst van deze bijnamen niet altijd bekend is of verkeerd herinnerd is, en er ook bijnamen ontbreken, kwamen hier wat op- en aanmerkingen op.

Wat is nu zo boeiend aan die bijnamen? Behalve dat het voor iedereen duidelijk is wie je bent als je van 'De Sloothaak' bent i.p.v. 'Piet van den Berg'? Het boeiende is dat het cultureel erfgoed is. Aan die bijnaam zit vaak een geschiedenis vast, verhalen die van ouder op kind zijn doorgegeven. Een bijnaam neemt je mee terug in de tijd. Als je de 'Sterrenkijker' zegt zie je gelijk de Dorpsstraat van toen voor je met een middenstander die voor zijn sigarenwinkeltje met de handen op de rug naar de lucht staat te kijken. Of noem 'Piet Blotekont': ook een middenstander met verdwenen nering.

NoVaTo wil hier wat mee doen. Op de website staat een lange lijst met bijnamen, die weer afkomstig is van Blik op Noordwijkerhout. Bij een aantal bijnamen staat een verklaring omtrent de herkomst. Een aantal van die omschrijvingen blijken niet helemaal te kloppen. Dat moet eigenlijk allemaal bijgewerkt worden.

Onze vraag is dus: help ons de lijst met bijnamen van Noordwijkerhout compleet en correct te maken! Controleer of de namen kloppen en of het verhaaltje erbij wel juist is. Kom met jaartallen, of met leuke foto's die erbij geplaatst kunnen worden. Vertel of de bijnaam nog steeds in de familie gebruikt wordt. Of juist niet. Mis je een bijnaam? Geef dat door. We willen verhalen!



Stuur een mailtje, en voor wie het lastig vindt om het op te schrijven maar het wel wil vertellen: we komen graag langs voor een interview. Laat de mondelinge geschiedenis van Noordwijkerhout niet verloren gaan. Met al die informatie wil NoVaTo de website bijwerken, en misschien zelfs in boekvorm uitgeven. Zend uw informatie naar: secretaris@noordwijkerhoutvantoen.nl

Kris Kras door Noordwijkerhout

Peter van den Burg heeft een nieuw boek geschreven. Het wordt een boek met 67 losse verhalen en gebeurtenissen. Daarom is de titel van het boek 'Kris Kras door Noordwijkerhout'. Zo staan er in het boek verhalen over het ontstaan van de naam Noordwijkerhout en over een VOC-schip in 1732 met de naam 'Noordwijkerhout'. Verhalen over van alles en nog wat.

De presentatie en de eerste uitreiking van het boek is op 26 november om 14:00 uur in de grote zaal van Puyckendam aan een bekende Noordwijkerhouter. Het aangeschafte boek kan dan gesigneerd worden door Peter van den Burg. Hierna is het boek te koop tijdens openingsuren bij NoVaTo. Het boek heeft 200 pagina's en een harde kaft en het is rijk geïllustreerd. De prijs is € 30,00. Neem gepast geld mee!



Kustplaatsjes in Nederland

De geplande lezing door Barbara Cook op dinsdag 22 november gaat helaas niet door. U kunt uw kaartje ruilen voor een kaartje voor een volgende lezing, bijvoorbeeld die van 29 november. Wij kunnen geen geld teruggeven.